

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG

**QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH  
& PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƯỜNG**



**ĐỀ CƯƠNG GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG**

**THỰC HIỆN: TỔ LỊCH SỬ**

**NH: 2019 – 2020**

# A. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Trường THPT Dương Văn Dương được thành lập theo Quyết định số 3078/QĐ-UBND ngày 23/6/2014 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

Địa chỉ trường: Số 39 đường số 06, khu dân cư Phú Gia thuộc Ấp 02 xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh;

Trường được khởi công xây dựng vào ngày 16/5/2013 với tổng diện tích xây dựng là 29.300 m<sup>2</sup>;

## ❖ Quá trình xây dựng

Giai đoạn 1 (28 phòng học và hơn 30 phòng chức năng) được hoàn thành vào đầu tháng 9/2014, kịp thời phục vụ tổ chức Lễ Khai giảng vào ngày 05/9/2014 của năm học đầu tiên với 235 học sinh đầu cấp (06 lớp khối 10): Năm học 2014 – 2015...

Giai đoạn 02 dự kiến sẽ được tiếp tục vào năm 2020 xây dựng trên phần diện tích còn lại với 16 phòng học, nhà thi đấu đa năng và sân bóng đá ...



## *Mục tiêu chung của các năm học:*

*“Tập trung xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại;  
Gắn liền giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục  
truyền thống văn hóa, đào tạo nghề nghiệp, giáo dục  
thể chất; Rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm  
chất, nhân cách, lối sống và tay nghề”*

**Trường THPT Dương Văn Dương  
vững bước vươn lên những tầm cao**

Từ khi thành lập toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trường đã đoàn kết, nỗ lực để đạt được kết quả cao nhất:

### THỐNG KÊ TỶ LỆ % VỀ HẠNH KIỂM CỦA HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG

NĂM HỌC	TỔNG SỐ HS	TỐT	KHÁ	TRUNG BÌNH	YẾU
2018 – 2019	1137	79.2	16.5	3.7	0.6
2017 – 2018	1112	80.3	16.3	3.6	0.4
2016 – 2017	1023	67.8	27.1	5.9	0.2
2015 – 2016	680	67.2	25.7	5.9	1.2

### THỐNG KÊ TỶ LỆ % VỀ HỌC LỰC CỦA HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG

NĂM HỌC	TỔNG SỐ HS	GIỎI	KHÁ	TRUNG BÌNH	YẾU, KÉM
2018 – 2019	1137	4.2	39.3	49.2	7.3
2017 – 2018	1112	3.7	34.9	52.3	8.7
2016 – 2017	1023	3.2	26.3	50.2	20.3
2015 – 2016	680	8.4	31.9	44.1	15.6

**Nhà trường đã và đang tiếp tục thực hiện tốt chủ trương đổi mới phương pháp Dạy – Học tích cực ở tất cả các bộ môn (dạy học theo chuyên đề - dự án, dạy học theo định hướng giáo dục STEM, dạy học lồng ghép – tích hợp liên môn, ...), tăng cường vận động học sinh học tập tự chủ, có tinh thần trách nhiệm và ý thức quyết tâm vượt khó trong học tập, rèn luyện.**





**Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực  
môn Địa Lý & môn Tin Học**



**Dạy học theo dự án môn Tiếng Anh & môn Ngữ Văn**



**Bên cạnh việc giáo dục tri thức, rèn luyện đạo đức nhà trường còn tích cực triển khai thực hiện hiệu quả nhiều hoạt động giáo dục đa dạng về nội dung và hình thức như: tổ chức sinh hoạt tập thể, sinh hoạt ngoại khóa về giáo dục kỹ năng sống, giáo dục địa phương, các hoạt động phong trào nhằm đẩy mạnh tinh thần thi đua học tập của học sinh trong các kỳ tổ chức kỷ niệm những ngày lễ chủ điểm của năm học...**

**Việc rèn luyện thể dục thể thao cũng được nhà trường chú trọng thực hiện thông qua giải “Hội khỏe Phù Đổng” hàng năm. Từ đó đã có rất nhiều học sinh tham gia các giải cấp huyện, thành phố và đạt được nhiều thành tích tốt.**

**Từ năm 2016-2017 đến nay các cuộc thi cấp huyện trường đã đạt được 19 HCV, 17HCB, 14 HCD; Cấp thành phố đạt 1 HCV, 4HCB, 1 HCD**



## Hoạt động ngoại khóa







## Tham quan & Học tập



## Tham quan học tập & thiết kế sáng tạo khoa học – kỹ thuật





# Tổ Sử đưa các em về với nguồn cội thông qua những nhân chứng sống của lịch sử, thăm và tìm hiểu về lịch sử với ông Ba Núi tại Long An



- Mỗi quan hệ “Nhà trường – Gia đình – Xã hội” được hội đồng trường thường xuyên chú trọng duy trì sự phối hợp chặt chẽ nhằm ngày càng phát huy tốt tính hiệu quả tăng cường các hoạt động văn thể mỹ cho học sinh, giúp các em ngày càng hoàn thiện kỹ năng sống, năng lực tư duy trong học tập và ý thức trách nhiệm trong cuộc sống...
- Hội đồng sư phạm nhà trường không ngừng thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường thông qua nhiều hình thức tuyên truyền vận động, xây dựng phong trào với những nội dung cụ thể, thiết thực gắn liền với yêu cầu nhiệm vụ thực tế của đơn vị nhằm giữ vững tinh thần thi đua lành mạnh, đoàn kết cùng tiến bộ và kiến tạo động lực thúc đẩy bền vững sự phát triển của nhà trường...

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG

**CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP**  
**THIẾU TƯỚNG DƯƠNG VĂN DƯƠNG**

**ĐỀ CƯƠNG GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG**  
**THỰC HIỆN: TỔ LỊCH SỬ**





**THIỆU TƯỚNG DƯƠNG VĂN DƯƠNG (1900 – 1946)  
VỊ THIỆU TƯỚNG ĐẦU TIÊN CỦA NAM BỘ**



# I. BỐI CẢNH LỊCH SỬ

Ai đã một lần về Nhà Bè xuôi dòng theo con nước mênh mông, tận hưởng ngọn gió trong lành và thả hồn mình theo cái màu xanh mơn mớn của dừa nước...sẽ cảm nhận được nét đẹp rất chung mà cũng rất đặc trưng của vùng đất này. Đứng giữa đất trời bao la sông nước, con người như hòa nhập vào thiên nhiên và... ai đó xao lòng cất lên giọng hò ngọt lịm....

*Nhà Bè nước chảy chia hai*

*Ai về Gia Định - Đồng Nai thì về.*

*Chỗ chia hai nơi đó chính là nơi gặp nhau của ba con sông: Nhà Bè, Lòng Tàu và Soài Rạp. Cả ba con sông đều chảy trong Rừng Sác, một trong những chiến khu đặc biệt của miền Đông Nam Bộ. Đứng ở ngã ba sông nhìn lên Tây Bắc là chiến khu Dương Minh Châu, nhìn bên Đông Bắc là chiến khu Đ, nhìn xuống Đông Nam là chiến khu Rừng Sác – chiến khu của những anh hùng trên mặt nước ngập mặn.*



Lực lượng yêu nước đã chọn Nhà Bè làm nơi tụ nghĩa xây dựng và phát triển lực lượng, xây dựng căn cứ địa ngay sát nách thủ phủ Sài Gòn.



Bản đồ hiện trạng huyện Nhà Bè



*Những biến cố đầu tiên tại Sài Gòn khi quân Pháp trở lại Việt Nam đã biến Rừng Sác (Nhà Bè) thành một trong năm lổm du kích vùng ven đầu tiên: Gò Vấp, Hóc Môn, Thủ Đức, Rừng Sác, Bến Cát.*

*Theo quyết định của Ủy ban kháng chiến Nam Bộ, đồng chí Nguyễn Văn Trân (nguyên bí thư tỉnh ủy Chợ Lớn) là chính ủy, Dương Văn Dương (lúc đó là trưởng ban sưu tầm vũ khí miền Đông Nam Bộ) là tư lệnh mặt trận số 4, bao gồm cả các đơn vị Nhà Bè, Tân Thuận, Tân Qui (đã được hợp nhất với lực lượng Dương Văn Dương) và lực lượng Mai Văn Vĩnh, lực lượng Nguyễn Văn Hoành đóng ở Cần Giuộc.*

*Dương Văn Dương lập tổng hành dinh Rạch Đĩa, lần đầu tiên trưng cờ “hải quân Bình Xuyên” trên chiếc tàu võ trang chạy dọc mặt trận số 4, kiểm soát từ cầu Rạch Đĩa lên bến đò Thủ Thiêm.*

*Bình Xuyên là một tổ chức quy tụ những tay giang hồ hảo hớn ở đất Sài Gòn, có trang bị vũ khí. Người khai sinh ra tổ chức Bình Xuyên là Dương Văn Dương (thường gọi Ba Dương), quê ở Bến Tre.*



**Thiếu tướng Dương Văn Dương được sinh ra trong một gia đình nghèo ở Cù lao Minh, tỉnh Bến Tre năm 1900.**



**DƯƠNG VĂN DƯƠNG**

Khu bộ phó Khu 7, kiêm chỉ huy trưởng  
Liên chi đội 2 và 3 Bình Xuyên



Từ nhỏ, ông theo mẹ tha phương cầu thực, cuối cùng trụ lại ở khu vực cầu Rạch Đĩa, làng Tân Quy, huyện Nhà Bè (nay là quận 7, TPHCM). Ông còn có các tên gọi: Ba Lê, Sáu Phận, Ông Sáu Nam Vang. Nhà nghèo, Ba Dương học hết tiểu học thì nghỉ nhưng vẫn lặn quan học ở trường đời và kiên trì trong cuộc sống lao động lương thiện, rày đây mai đó. Ông đã từng lăn lộn khắp nơi, từ Nhà Bè qua Cần Giuộc, đến Cần Đức, xuống tận Gò Công, qua Chợ Gạo, Bến Tre...

Ông có tính tự lập cao và thích ngao du sơn thủy. Có khiếu võ nghệ từ nhỏ nhờ được cha dựng chỉ dạy, lớn lên đi chăn vịt chạy đồng, đến đâu Ba Dương cũng tìm xem có ông thầy nghề võ nào là tìm tới làm quen, xin làm đệ tử để thọ giáo cho bằng được những miếng võ hay. Nhờ vậy, nghề võ của Ba Dương đã sớm hơn người.

Ông nổi tiếng không chỉ nhờ nghề võ hơn hẳn các tay anh chị ở Sài Gòn – Chợ Lớn, mà còn do cách hành xử rất quân tử, mã thượng. Có miếng võ nào độc đáo, ông sẵn sàng truyền lại cho “chiến hữu”, không giấu giếm. Chẳng bao lâu, Ba Dương quy phục hàng trăm tay “đâm thuê chém mướn” về dưới trướng. Ông hướng họ theo con đường “giang hồ nghĩa hiệp”, từ bỏ chuyện cướp càn đầu đường xó chợ.





## Sài Gòn – Chợ Lớn những năm 1940

Năm 1936, Ba Dương mở lò dạy võ ở khu vực cầu Rạch Đĩa, làng Tân Quy, ông dạy võ không lấy tiền, chủ yếu là giúp những người dân lương thiện có được vài miếng võ phòng thân. Nhiều lần ông tung quân đi cướp của cải nhà giàu, bọn quan lại, đem về chia cho dân nghèo quanh vùng.

Tiếng tăm của Ba Dương từ đó càng vang xa. Ba Dương sống rất phong lưu nhờ nguồn thu bảo kê cho dân thương hồ vận chuyển lương thực, hàng hoá từ Nam Kỳ lục tỉnh về Sài Gòn. Ghe tàu nào được Ba Dương bảo kê có thể an tâm đi đó đi đây trong thời buổi cướp giết lộng hành khắp nơi..





## Nam Kỳ lục tỉnh

Nhiều người biết Ba Dương tư lệnh Bình Xuyên những năm 45 và đầu năm 46, ít ai biết Ba Dương anh chị đứng bến xe đò chạy đường Sài Gòn - Nam Vang, bến xe đặt tại đường Schreider bên hông chợ Bến Thành những năm đầu thập niên 30 (nay là đường Phan Châu Trinh).

Hai bến xe Cà Mau và Nam Vang đều có anh chị đứng bến. Thường là võ sĩ từng thượng đài, được báo chí quảng cáo rùm beng, được dân trong làng nể mặt suy tôn lên làm đàn anh của mình. Trường hợp Ba Dương thì khác. Ba Dương không hề thượng đài như các võ sĩ tên tuổi cùng thời như Sáu Cường, Đông Phương Sóc. Tuy “ở ẩn”, nhưng dân lục lâm đều biết danh nhờ Ba Dương có lò võ đã đào tạo nhiều võ lâm cao thủ.

Nơi ở của Ba Dương là một phòng dành riêng trong khách sạn - hồi đó gọi là nhà ngủ - Trung Châu. Những ai ở Sài Gòn thuở ấy đều biết rõ nhà ngủ này. Nó tọa lạc ngay góc đường Schreider-Colonel Boudonet (nay là Phan Châu Trinh - Lê Lai) mặt nhìn ra chợ Bến Thành, hông ngó qua ga xe lửa Mỹ Tho .





Tại Chợ Lớn anh Ba cũng có một “locar”: đó là phòng số 2 của nhà ngủ Đồng Ban, đầu đường Tổng Đốc Phương (nay là Châu Văn Liêm). Đó là về ở, còn về ăn thì các quán ăn lớn trên đường bên xe đều không lấy tiền Ba Dương. Mà Ba Dương ít khi ăn một mình, bởi dân anh chị luôn luôn có đệ tử theo. Như Nguyễn Du đã tả trong Kiều “sau lưng theo một vài thằng con con”.

Đệ tử ruột của Ba Dương là Ba Nhơn (Nguyễn An Nhơn), người đã cứu mạng khi thầy lâm nạn. Đó là năm 39 khi Ba Dương bị cò Tây bắt nhân đợt bắt giam các phần tử nguy hiểm để trừ hậu họa

Ba Dương bị bắt tại Gàn Giuộc. Đốc phủ Cần và cai tổng Nhì cho lính đánh giập mười đầu móng tay, cắt tóc từng khúc bắt Ba Dương uống. Đó là hình phạt dễ sợ nhất vì ai cũng biết tóc một khi lọt vô bộ tiêu hóa sẽ gây các chứng bệnh ghê gớm được xem là “thầy chạy”. Ròng sa cơ tôm tép giỡn mặt, Ba Dương nuốt hận chờ ngày rửa oán.



Năm 1940, cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ tác động sâu sắc đến cuộc đời của Ba Dương. Năm 1941, Ba Dương bị Pháp bắt 2 lần và bị tra tấn dã man. Trong nhà tù của thực dân, Ba Dương mẫn phục tư cách các tù nhân chính trị nên chủ động làm quen và được tù chính trị cảm hóa. Ra tù, Ba Dương phải lánh mặt ở một vùng hẻo lánh thuộc biên giới Việt Nam – Campuchia. Năm 1943, Ba Dương trở lại Tân Quy, một bước ngoặt đã mở ra trong đời Ba Dương khi ông được các đảng viên cộng sản như Ba Cửa, Hai Lân, Tư Huệ giác ngộ.



Tháng 3.1945, Nhật đảo chính Pháp. Ba Dương lợi dụng tình hình rối ren đã cho đàn em thu mua được số lượng lớn vũ khí, đồng thời tập hợp nhiều băng nhóm giang hồ nổi tiếng ở Sài Gòn như Mười Lược, Chín Hiệp, Sáu Thơ... Không chỉ mua vũ khí, Ba Dương còn cho đàn em đón đường tước vũ khí của giặc Pháp để trang bị cho mình.



Cách mạng tháng Tám nổ ra, nhận được chủ trương của Xứ Ủy về Tổng khởi nghĩa qua Chi bộ Đảng ở Nhà Bè, Ba Dương bí mật tập hợp toàn lực lượng, phổ biến kế hoạch và phân công phối hợp hoạt động. Chiếm lĩnh các mục tiêu được phân công như Tòa án, Khám lớn Sài Gòn, Bót số 6, ... giải thoát được các tù nhân bị Pháp, Nhật giam giữ.

Thiếu tướng Dương Văn Dương được miêu tả là người nghiêm nghị, ít nói, nhưng hòa nhã, thân thiện, lạc quan và kiên trì, tài đức song toàn, là người tiêu biểu sự tự rèn luyện, phấn đấu vươn lên và cũng là người đại diện cho sự thành công trong sự nghiệp của quân chúng, người chỉ huy quân đội gương mẫu, dũng cảm, được anh em tin yêu.



### III. BỘ ĐỘI BÌNH XUYÊN VÀ NHỮNG CHIẾN CÔNG

Thời gian Nhật đảo chánh Pháp, thầy Ba Hanh xếp hăng đóng tàu Nhật Nichinan, dưới dạ cầu Rạch Ông, đưa Ba Dương về làm chánh bảo vệ, lúc đó gọi tiếng Tây là surveillantenchef, vì gỗ súc giá trị thường bị ăn cắp. Ba Dương đưa nhóm của mình vô như Năm Hà, Năm Chảng.

Đến khi cách mạng lên thì Ba Dương lập bộ đội Tân Quy đóng quân tại nhà ở kế bên cầu Rạch Đĩa, về sau, quy tụ thêm các đơn vị bộ đội Tân Thuận, Nhà Bè, gọi chung là bộ đội Bình Xuyên.

Theo lời ông Nguyễn Văn Núi (Tham gia cách mạng năm 14 tuổi năm 1947, tham gia chống Pháp và chống Mỹ. Năm 1954, tập kết ra Bắc làm kinh tế mới. Sau giải phóng ông làm giám đốc bệnh viện Cần Giuộc. Ông còn được nhà nước trao tặng Huân Chương lao động và Thầy thuốc ưu tú): “Dương Văn Dương rất khác với các tướng khác, khi ông thành lập bộ đội Bình Xuyên ông về chiến khu Cần Giò thành lập Binh công xưởng (ở Rạch Xu) và thành lập quân y viện để chữa trị cho bộ đội bị bệnh và bị thương.

# Một số hình về đồng chí Nguyễn Văn Núi

- Cô và trò đã có dịp ghé thăm đồng chí Nguyễn Văn Núi



Chân dung đồng chí Nguyễn Văn Núi



Theo lời kể của ông Lê Văn Tất (Dân quân cho Binh công xưởng Rạch Xu). Tháng 3/1945, ông Dương Văn Dương họp dân ở xã Tân Thạnh quyết định thành lập Binh công xưởng Rạch Xu. Đến tháng 6/1945, thành lập xưởng Giồng Láng. Dương Văn Dương nói với người dân và bộ đội Bình Xuyên: “Cái xưởng có lâu hay mau, có phát triển lớn hay nhỏ là do nhân dân làng Tân Thạnh”. Cho ta thấy được tầm nhìn và nghệ thuật quân sự của Ba Dương là đoàn kết nhân dân và dựa vào sức dân đánh giặc.

Binh công xưởng này thành lập để sản xuất vũ khí, các chất liệu đồng, chì sắt, thép được chuyên về đây liên tục hàng năm. Đến năm 1947, gián điệp chỉ đường, Binh công xưởng bị phá, nửa năm sau Binh công xưởng mới dời về Ba Voi, huyện Cần Giò tiếp tục sản xuất vũ khí.





Nguyễn Bình là người miền Bắc; quê Ban Yên Nhân, Kẻ Sặt, Hưng Yên, nhưng nhân dân miền Nam đều công nhận anh Ba đồng hương, vì lúc còn thanh niên anh Ba đã lưu lạc giang hồ vô Sài Gòn, làm quen với nhà văn – tướng cướp Sơn Vương, kết thân với nhà báo Trần Huy Liệu, gia nhập Việt Nam Quốc dân đảng, bị đày ra Côn Đảo đến năm 1936, khi Mặt trận Bình dân lên cầm quyền ở Pháp mới được thực dân trả về nguyên quán. Anh thường được nhắc đến như một nhân vật huyền thoại của Nam Bộ.



**(Nguyễn Bình – Khu bộ trưởng Khu 7)**

Ở miền Đông, trong những ngày đầu kháng chiến lực lượng Liên Chi 2—3 Bình Xuyên (có thêm bộ đội Thủ Thiêm của Mười Lực và Bảy Môn nữa) rất hùng mạnh nên Nguyễn Bình nắm Ba Dương ngay từ đầu, liên kết tạo uy thế để dễ hoàn thành sứ mạng Trung ương giao cho là thống nhất các lực lượng vũ trang miền Đông.

Giữa tháng 12-1945, Khu bộ trưởng Khu 7 Nguyễn Bình thăm sở chỉ huy Bình Xuyên tại Phước An, quyết định bổ nhiệm *Dương Văn Dương* làm khu bộ phó Khu 7, và giao nhiệm vụ *Ba Dương* chỉ huy một bộ phận quan trọng lực lượng Bình Xuyên xuống chi viện cho chiến trường khu 8 ở đồng bằng sông Cửu Long, đánh giặc trên đường đi và thống nhất lực lượng vũ trang nơi đơn vị đến.



**(Nguyễn Bình – Khu bộ trưởng Khu 7)**

Nói về Bộ Đội Bình Xuyên, khi cách mạng tháng Tám thành công, Ba Dương lập “ Thanh niên cảm tử đoàn”, tiếp xúc với các nhóm vũ trang lân cận và nhanh chóng thống nhất lực lượng thành một khối. Anh em thống nhất tôn Ba Dương làm thủ lĩnh, chọn tên ấp Bình Xuyên thuộc làng Chánh Hưng để đặt cho lực lượng, danh xưng “Bộ đội Bình Xuyên” có từ ngày ấy!





Ngày 23-9-1945, Pháp gây hấn ,nổ súng đánh chiếm Sài Gòn, toàn Nam Bộ vùng lên kháng chiến. Đến tháng 11-1945, Ba Dương được cử làm chỉ huy trưởng mặt trận số 4. Pháp tung hết lực lượng quyết chiếm Sài Gòn và vùng phụ cận. Sau khi mặt trận số 4 bị vỡ lực lượng Bình Xuyên không Bỏ chạy mà rút về Phước An , Long Thành để chấn chỉnh lực lượng và chọn Rừng Sác – Cần Giò làm căn cứ kháng chiến.



Tình hình chiến sự ngày càng gay go, Pháp quyết tâm chiếm lại Nam Bộ . Từ chiến khu Đông Triều – Hải Phòng . Tư lệnh Nguyễn Bình vâng lệnh Hồ Chủ tịch vào Nam thống nhất các lực lượng vũ trang, ông nghe tiếng *Dương Văn Dương* từ trước và tính ngay tới sự việc liên kết với *Ba Dương* . Trong trận Cây Khô do *Ba Dương* trực tiếp chỉ huy có sự phối hợp của bộ đội Tám Mạnh, phục kích tiêu diệt gọn đoàn tàu, diệt và bắt sống toàn bộ quân địch, thu một tàu kéo, một xà lan và 4 ghe đầy lương thực, thực phẩm.



Đầu năm 1946, Ba Dương triệu tập hội nghị tại Rạch Su trình bày việc đưa quân xuống tăng cường chiến khu Bến Tre, tiếp cứu mặt trận An Hóa – Giao Hòa bị Pháp uy hiếp nặng. Vừa đi, bộ đội Bình Xuyên vừa đánh địch ở Cần Giuộc, Cần Đức, Chợ Gạo, vừa đi vừa đánh để phát huy khí thế. Vợ Ba Dương là dân Mỏ Cà nên anh tha thiết kéo quân về giải phóng quê hương.

Nhưng khi triển khai quân đến bờ nam Cửa Tiểu thì được tin mặt trận An Hóa – Giao Hòa đã mất.

Ba Dương đón đánh đoàn tàu vận chuyển lương thực, thực phẩm của địch trên sông Tiền, rồi kéo quân về Giồng Trôm cùng lực lượng tại chỗ bàn kế hoạch mở mặt trận đánh Pháp. Đang hội nghị thì được tin Pháp sắp tấn công.

Đơn vị Ba Dương chưa kịp triển khai phòng tuyến thì bị bao vây tứ phía, trước tình hình nguy ngập, thuộc cấp đề nghị Ba Dương giả dạng thường dân rút đi để bảo toàn lực lượng, ông khẳng khái nói “... kẻ làm tướng mà bỏ quân chạy trước là tướng hèn,...” trong trận chiến này Ba Dương trúng đạn hy sinh lúc 8 giờ 30 phút ngày 16 tháng Giêng năm Bính Tuất (1946). Nếu không thì cặp hồ tướng Nguyễn Bình - Ba Dương sẽ ảnh hưởng nhiều đến thời sự miền Nam.



“Khu Bộ trưởng Nguyễn Bình cùng Ủy ban Kháng chiến hành chính Nam bộ đề nghị Trung ương và Bác Hồ truy phong Thiếu tướng cho Khu bộ phó Khu 7 Dương Văn Dương đã anh dũng hy sinh trên chiến trường Bến Tre...”. Ngày 05-8-1948, Dương Văn Dương được truy phong hàm thiếu tướng, là vị thiếu tướng được truy phong đầu tiên của Việt Nam và cũng là vị thiếu tướng đầu tiên của Nam bộ.

Theo lời kể của Ông Nguyễn Văn Núi thì ngày nay mộ của Thiếu tướng Dương Văn Dương ở nghĩa trang Thành Phố Hồ Chí Minh. Lúc ông Trương Tấn Sang chưa làm chủ tịch nước đã tới viếng và trồng cây đầu tiên tại mộ ông và đề dòng chữ: “Trồng cây nhớ ơn người”.

Sau khi ông mất, Năm Hà lên thay thống lĩnh Bình Xuyên. Thời gian này nội bộ Bình Xuyên lục đục vì ai cũng tranh hùng tranh bá. Đến năm 1948, bộ đội Bình Xuyên chia làm hai bộ phận: một bộ phận do Bảy Viễn – Lê Văn Viễn đứng đầu ly khai Việt Minh trở về hợp tác với chính phủ Quốc gia Việt Nam do Hoàng đế Bảo Đại làm Quốc trưởng do bị Pháp dụ dỗ lôi kéo, bộ phận này vẫn lấy tên gọi *Bình Xuyên* .



Một bộ phận còn lại đổi tên thành Bộ tư lệnh phân khu 2 miền Duyên Hải đóng ở Cần Giò, Long Thành do Dương Văn Hà làm Tổng tư lệnh, Nguyễn Xuân Xuyên là Phó tư lệnh, Nguyễn Đức Duy là Chính trị viên.

Nếu như Dương Văn Dương không mất thì Bảy Viễn đã không theo Pháp, bộ đội Bình Xuyên sẽ ghi danh vào trang vàng lịch sử Việt Nam với những chiến công vang dội của mình suốt thời gian tồn tại. Nhưng rất tiếc, vai trò cách mạng của bộ đội Bình Xuyên chỉ tồn tại thời gian ngắn ngủi 3 năm (từ 1945-1948), là một thiệt thòi cho cách mạng Việt Nam trong suốt thời kì kháng chiến chống Pháp và Mỹ.



**Anh Năm Hà- Dương Văn Hà, em cùng cha khác mẹ với anh Ba Dương cho biết trong lễ truy điệu cho anh Ba Dương, có điện của Hồ Chủ Tịch (mật điện số 946/TRT năm 1946 gửi khu 7), Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã gửi lời chia buồn đến gia đình anh Ba và bộ đội Bình Xuyên, truy tặng hàm Thiếu tướng cho anh Ba Dương. Năm 1947, Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Bộ quyết định lấy tên Dương Văn Dương đặt cho một con kênh đào dài nhất ở Đồng Tháp Mười (45km) bắt đầu từ Thị trấn Tân Thạnh (Long An) chạy xuyên qua Đồng Tháp Mười về Đồng Tháp.**



Cuộc đời binh nghiệp gắn với cách mạng của *Ba Dương* thật ngắn ngủi nhưng lừng danh, để lại dấu ấn đậm nét. Những tướng lĩnh nổi tiếng một thời Nam Bộ như Thượng tướng Trần Văn Trà, Trung tướng Đồng Văn Công, Thiếu tướng Tô Ký, Thiếu tướng Nguyễn Thị Định,... Đều xem Thiếu tướng Dương Văn Dương là bậc đàn anh của các tướng lĩnh Nam Bộ.



**Nguyễn Thị Định**



**Tô Ký**



**Đồng Văn Công**



**Trần Văn Trà**

*Ngày 7 tháng 4 năm 2000, Thành phố Hồ Chí Minh đã đặt tên đường Dương Văn Dương nằm trên địa bàn Phường 16, Quận Tân Bình, nay thuộc Quận Tân Phú.*

*Đến ngày 5 tháng 9 năm 2014, tại ấp 2, xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, một ngôi trường khang trang đã chính thức được khai giảng năm học đầu tiên, trong niềm vinh dự và quyết tâm vươn lên những tầm cao mới, ngôi trường đó mang tên trường THPT Dương Văn Dương.*

